



OMAJJE

SENIORENVERENIGING KBO BEMMEL-DOORNENBURG

VREDIGE KERSTDAGEN

**Nieuwe
website!**

**Vrijheid
tegenover
plichten**

**Ik zie
naar jou om**

Koptische icoon geschilderd
door Willem Pelsler



Nr. 10 december 2021

15.000 m² woonplezier onder één dak

Zansen EST. 1966
totaal wonen



OPENINGSTIJDEN:

Ma t/m Do 10.00 - 17.30 uur
Vrijdag 10.00 - 21.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.30 uur
Zondag 12.00 - 17.30 uur

Voor sfeervolle meubels, keukens, slaapkamers, woontextiel en accessoires kijk jansentotaalwonen.nl  

✓ Karstraat 95 Huissen ✓ 7 dagen per week open! ✓ 026-326 99 00  9,1/10 klantwaardering



Frans Knorth
makelaardij

ANNO 2007

DE MAKELAAR
DIE VOOR U HET
VERSCHIL MAAKT

0481 793 963 | 06 43 16 55 932
De Plak 17, Bemmelerwaard | www.fransknorthmakelaardij.nl

Voor deskundig en persoonlijk advies

BENU Apotheek Teselaar
Teselaar 6a, 6681 BG Bommel
0481 - 45 07 02
ma t/m vr 8.30 - 17.30 uur

BENU servicepunt Automaat
BENU servicepunt Jumbo Bommel



AANDACHT VOOR AL JOUW GEZONDHEIDS VRAGEN

Hulp nodig bij uw aangifte of administratie?

Derksen Financieel. Réken maar!
Ook voor uw Toeslagen, Successie- en Schenkingsadvies. Tegen scherpe tarieven.



Neem vrijblijvend contact op:
0481 - 450552
info@derksenfinancieel.nl
De Pollenbrink 3 Bommel

Tumulus
uitvaartbegeleiding

Naast u. Met u.

info@tumulus.nl | www.tumulus.nl
026 - 32 58 440



Liefdevolle verzorging van uitvaart én mogelijkheid van Rouwhuiskamer



**GIDDING
KLEIN
BOUW**

METSEL- EN TEGELWERK - TIMMERWERK
ONDERHOUD - RENOVATIE
WONINGAANPASSINGEN

T: 0481 465466 M: 06 53630271
www.giddingkleinbouw.nl

Praktijk de Bascule
Shiatsu Massage & Reiki

Mirjam van Kempfen
Karstraat 31 6681 LB Bommel
Tel. 06 27 164 908
Email: mirjam@debascule.nu
Website: www.debascule.nu

massage met kleding aan ter ontspanning en om klachten te verlichten



KBO NIEUWS

INHOUD

- 1 Van de redactie
- 2 Vanuit de vereniging
- 3 Van onze voorzitter
- 4 Noordoosten
- 5 Educatie
Ontmoeting
- 6 Hoe het was, hoe het werd
en..... hoe is het nu
- 7 De nachtmis
- 8 De nieuwe website
- 9 Even bijpraten
- 10 St. Superstitius
- 11 November

AGENDA

2021

December

16-12

Kerstviering

Vanaf 14.30 uur

In CC De Kinkel

2022

Januari

Nieuwjaarsreceptie

15-01

Vanaf 14.30 uur

In de foyer van de Theater Kerk

Beste lezer,

Het jaar spoedt zich naar het einde. Deze Majje is de laatste voor 2021. En nog steeds is het meest voorkomende onderwerp in de Majje: corona. We dachten er al lang van af te zullen zijn, maar we moeten er toch rekening mee gaan houden dat het nog wel eventjes zal duren; met alle vervelende gevolgen vandien! Beperkende maatregelen, steeds meer polariserende standpunten en ziekenhuizen die overvol zijn en met bijna bovenmenselijke inspanningen proberen het gezondheidssysteem draaiende te houden. Kerstmis 2021.....

En toch durf ik te beweren dat we het hier nog goed getroffen hebben. Je zult maar vluchteling zijn en in de kou voor een groot hek staan. Je zult maar in een land wonen waar je eigen overheid je onderdrukt, geen vrijheid van meningsuiting toestaat, moordt en je met geweld haar wil oplegt. Je zult maar in een land leven waar hongersnood heerst en je nog niet eens een vaccinatie hebt gehad. Wat zeuren wij dan? Alleen omdat onze eigen directe verlangens niet meteen vervuld worden? Omdat we een beetje minder krijgen van het teveel dat we al hadden? Kom op, mensen, kijk eens om je heen! Kijk en luister naar de ander, maak samen iets moois van je bestaan, geniet van hetgeen je wel hebt en zak niet weg in eindeloos geklaag. Kerstmis 2021....

Het jaar 2022 staat voor de deur. Wat het brengen zal, is voor iedereen een verrassing. Maar we kunnen er zelf wel wat kleur in aanbrengen. Voor het feest van het leven moet je zelf de slingers ophangen. Aan de slag dus!

Namens de redactie van de Majje wens ik iedereen een zalig en vredig Kerstmis en voor 2022 alle goeds!

Henk Peperkamp



*De redactie van de Majje wenst u een zalig
Kerstfeest en een hoopvol Nieuwjaar toe*

Reageren of zin in schrijven in de Majje?

Mail naar: redactie@seniorenbd.nl



Vanuit de Vereniging

WELKOM AAN ONZE NIEUWE LEDEN

Mevrouw A.T.G.C. Aarntzen-Rasing
De heer H.J.M. Verwaaijen
Mevrouw H.H. van Ginkel
Mevrouw N.M. Siwabessy
Mevrouw B.V.M. Witjes
De heer M. Uiterwaal
De heer J. Spierenburg

De heer A.A.M. Lintsen
Mevrouw S. Jeurissen
De heer R. Verheugd
De heer C.J. Backers
De heer W. Rorijs
Mevrouw J.C.H. Arts

IN MEMORIAM

Mevrouw E.J. Bolderen-Berendsen
Mevrouw A.C. Kessels-Sweebe
Mevrouw M.E.C. Nijs-Jeurissen
Mevrouw W.H. de Beijer-Flintrop

De heer G.W.A. Driessen
De heer J.G. Knipping

BEDANKJE

Mevrouw Corry Damen, en de heer Harrie Evers bedanken het KBO-bestuur hartelijk voor de leuke attentie die zij kregen t.g.v. hun verjaardag



NIEUWJAARSRECEPTIE

Wij heffen het glas op het nieuwe jaar op zaterdag 15 januari 2022 in de foyer van de Theater Kerk. Wij nodigen alle leden uit om vanaf 14.30 uur met ons te proosten.



Uw wijziging of afmelding kunt u doorgeven aan:

Ledenadministratie Seniorenvereniging KBO Bemmels-Doornenburg,
Brouwerslaan 46, 6681 EA Bommel, of via een e-mail aan:
ledenadministratie@seniorenbd.nl
Zie voor verdere info onze website: www.seniorenbd.nl/leden.

Van onze voorzitter

Ben Platenkamp



OVER LEZEN, ONDERWIJS EN VACCINEREN: INDIVIDUELE VRIJHEID EN MAATSCHAPPELIJKE PLICHT

Zaterdag 13 november, de dag na wederom een persconferentie van Rutte en De Jonge over de nieuwe corona-maatregelen, lees ik in de Trouw een column van Jamal Ouariachi onder de titel "Land vol pubers". Het leek mij zeer de moeite waard die column onder uw aandacht te brengen. Het gaat over individuele vrijheid en maatschappelijke plicht in relatie tot het al dan niet zich laten vaccineren tegen het coronavirus. En eerlijk gezegd, de column was mij uit het hart gegrepen, ofschoon je er heel verschillend over kunt denken. Ik hoop dat het u ook kan helpen bij het vormen van uw mening over de aanpak van de corona-epidemie. Ik citeer.

"Het Nederlands literatuuronderwijs deugt niet", las ik in een lezersbrief in Het Parool. Het was de zoveelste uiting van het aloude cliché dat een beetje theorie en een beetje nadenken de leeservaring totaal verpesten. "Vanaf het moment dat ik moest voldoen aan de literaire leesverplichting", huilde de brieven-schrijfster, "werd mijn vrijheid van lezen afgepakt en begon ik het plezier erin te verliezen." Grote woorden: vrijheid, afgepakt. Terwijl iedereen toch de vrijheid heeft om na schooltijd te lezen wat-ie-wil. Maar dat is niet genoeg: ook op school moet totale vrijheid heersen. Van een scholier accepteer je zo'n vrijheidsbe-toog misschien nog – ik weet hoe anti-autoritair ikzelf was als tiener – maar zorgwekkender is dat ook onderwijsbobo's vrijheid als het hoogste goed lijken te beschouwen. In de Telegraaf las ik een interview met Jaap Scherens (emeritus hoogleraar onderwijsorganisatie en -management) die samen met Paul Kirschner (emeritus hoogleraar psychologie) een Zwartboek Onderwijs heeft opgesteld: een waarschuwing aan politici die nu bezig zijn een nieuw kabinet te vormen. De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs holt hard achteruit en de twee hoogleraren zien weinig heil in de plannen van onderwijsorganisaties als de VO-raad. Zo uiten zij kritiek op het "gepersonaliseerd leren", waarbij kinderen zelf hun doelstellingen mogen bepalen. "Dit soort onderwijsvernieuwing", zegt Scherens, "wordt altijd uitgelegd als een verbetering, want er is meer vrijheid, met minder lesboeken en geen vaste

lestijden. Maar dat dit niet werkt, is wetenschappelijk al heel lang aangetoond."

Niet alleen de lezersbrieven-schrijfster, ook onderwijsorganisaties pleiten dus voor meer vrijheid, en ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat dit symptomen zijn van een bredere maatschappelijke ziekte: die van het vrijheidsfundamentalisme. Dit fundamentalisme staat voor een absolute vrijheid voor het individu, waarbij verplichtingen betekenen dat je vrijheid wordt "afgepakt".

De associatie met het verzet tegen het coronabeleid is snel gemaakt. Je mag een café niet binnen zonder QR-code? Je vrijheid wordt je afgepakt! In dit vrijheidsdenken is elk voorschrift of verbod een dictatoriale ingreep. We lijken vergeten te zijn dat vrijheden alleen kunnen bestaan als er iets tegenover staat: de bereidwilligheid om de maatschappij niet te schaden met jouw vrijheid. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar als die de vorm aanneemt van oproepen tot geweld, ga je te ver. Het grondwetsartikel over de onaantastbaarheid van het lichaam waarborgt je vrijheid om je te onttrekken aan een vaccinatieprogramma. Maar pleit dat je vrij van welke maatschappelijke verantwoordelijkheid dan ook? Nooit hoor je eens: "Luister, laat ons nou lekker ongevaccineerd zijn, dan doen wij in ruil daarvoor dit of dat, zodat we als samenleving verder kunnen".

Aan de horizon doemt een land op vol verongelichte pubers. Soms denk ik: "we hebben deze crisis verdiend".

Nogmaals: verdiend of niet, wij als mensen levend en werkend in eenzelfde samenleving doen het "allemaal samen en samen krijgen we het virus eronder", maar dat begint bij individueel je verantwoordelijk weten voor diezelfde samenleving en daarnaar handelen! Dat vindt u als senior toch ook?!

NOORDOOSTEN

Grote akkers golven grauw
gestreept, ontdaan van graan
onder trage vleugelslagen
een iel maar schel, steeds scheller
klagend krie krie kroe

van drie vogels, van een groep
een lint, een soort van V
rechte nekken, gestrekte poten
voedsel zoekend vóór de trek
naar warmer oorden dan

het oude land van Dörte Hansen
met Fahnen van de Af
in kille wind hoopt onder sneeuw
op terugkeer van tractoren, verse
mest en meeuwen, ... kranen

Wilma Peters



EYELOVE BRILLEN IN BEMMEL

verkrijgbaar bij D.A. Drogisterij van Appeldoorn



**COMPLETE BRIL OP UW STERKTE
INCLUSIEF GRATIS OOGMETING!**

Bril op sterkte
voor veraf óf
dichtbij

COMPLEET

€49

Multifocale bril
met standaard
leesgedeelte

COMPLEET

€99

Multifocale bril
met **breder**
leesgedeelte

COMPLEET

€149

Kom naar onderstaand verkooppunt en laat u adviseren!

DA Drogisterij & Parfumerie van Appeldoorn

Dorpsstraat 45

6681 BL **Bemmel**

Keuze uit 350 monturen!

Tel. 0481-450 267

OPEN: ma 13-18 u, di-do 9-18 u, vr 9-20 u, za 9-17 u.



“EEN HARTELIJK
WOORD
OVERLEEFT
DRIE WINTERS”.

CORDAID
BOND ZONDER NAAM

Educatie

Anja Berns



WIE HET WEET, MAG HET ZEGGEN.....

Dachten we in september eindelijk weer aan de slag te kunnen met alle SAB-activiteiten, gooit de explosieve toename van het aantal besmettingen weer flink roet in het eten. En de persconferentie van vrijdag 12 november en de daar aangekondigde maatregelen maken het er niet beter op. In plaats van 'beter' kunnen we beter 'duidelijker' zeggen. De doolhof van regels heeft ervoor gezorgd dat niemand meer precies weet hoe het in elkaar zit. Het is natuurlijk begrijpelijk dat iedereen zoekt naar mogelijkheden om allerlei activiteiten toch doorgang te laten vinden.

Beste mensen, na een paar dagen bemerkten we als bestuur van de SAB dat we dreigden te verzanden in een oeverloze discussie over de uitleg van de regels, het belang van de gezamenlijke verantwoordelijkheid inzake de volksgezondheid en de ziekenhuisopnames en de vaak persoonlijke visies op 'wat we al zo lang moeten missen'. Nou, missen doen we allemaal al anderhalf jaar lang wat. Gelukkig doen we dat samen en dat maakt het een stuk draaglijker.

Als bestuur hebben we ook een verantwoordelijkheid naar onze deelnemers, docenten en begeleiders. Het liefst zouden we aan alle (individuele en groeps-)wensen tegemoet willen komen, maar



de situatie maakt dat onmogelijk. Maatwerk per groep en/of individu is onbegonnen werk. Vandaar dat we een lijn getrokken hebben voor alle activiteiten: voorlopig even stoppen. Er wordt gekeken naar een manier om de gemiste lessen/activiteiten in te halen, dan wel te restitueren.

Lieve mensen, we zitten met z'n allen in dit schuitje en we zullen er mee moeten (leren) leven. Het lijkt er soms op dat de overheid ook niet weet wat er moet gebeuren, maar dat geeft ons nog niet het recht om eigenstandig te gaan opereren. Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid naar de samenleving hebben we dit besluit genomen. We hopen dat u er begrip voor kunt opbrengen.

Pas goed op jezelf en je naaste, blijf gezond en hopelijk verbetert de situatie snel!

Het bestuur van de SAB

Informatie en/of aanmelden:

Anja Berns, T 06 - 16 71 41 68,

E: sab.anjaberns@gmail.com

José van Rossum, T 0481 - 46 18 56

Ontmoeting

Marianne Cartwright



KERSTVIERING 2021

Zoals aangekondigd in de vorige editie van de Majje zal er dit jaar – onder voorbehoud van de Corona-maatregelen – weer een Kerstviering worden gehouden. En wel op donderdag 16 december a.s. vanaf 14.30 uur in CC de Kinkel, van Ambestraat 1 in Bemmel. Zoals we al jaren gewend zijn zullen ook dit keer het Seniorenorkest en het Seniorenkoor acte de presence geven. Henk Peperkamp leest een kerstverhaal voor.

Bij binnenkomst moet u een geldig corona-toegangsbewijs kunnen tonen of een bewijs dat u 24 uur voor uw bezoek negatief bent getest c.q. een herstelbewijs.

Wij nodigen onze leden van harte uit deze Kerstviering bij te wonen. De zaal is open vanaf 14.00 uur.

Commissie Ontmoeting

HOE WAS HET, HOE WERD HET EN..... HOE IS HET NU

De laatste zin in een van mijn laatste columns in de Majje was; maar we zijn er nog lang niet, en het is nog maar de vraag of dat ooit nog zal gebeuren. Hierbij doelde ik op het oude normaal van voor de coronapandemie. Want hoe was het ook alweer. Hoe normaal en gewoon vonden we alles. Volle zalen bij feesten en partijen, volle voetbalstadions. Ook bij concerten, festivals en allerlei andere evenementen was het steevast volle bak. Gaan en staan waar je maar wilde en ook wanneer je maar zin had om ergens naar toe te gaan. Even naar de kroeg of gezellig een terrasje pikken. Kermissen en carnaval, volle huiskamers bij verjaardagen, noem maar op, het kon allemaal. Leve de vrijheid totdat, in het vroege voorjaar van 2019, een virus uit China onze vrijheid kwam verpesten. Corona ofwel covid 19. We hadden er bijna nog nooit van gehoord. Alleen een Spaans biertje van het merk corona kende ik. Ineens kon en mocht je niets meer. Bedrijven moesten noodgedwongen sluiten, met name de horeca en contactberoepen. Overvolle ziekenhuizen die het niet meer aankonden, van alles was er te kort: materialen en personeel. Heel veel mensen overleefden het niet. We moesten overal mondkapjes gaan dragen, afstand bewaren van 1,5 meter en ook handjes geven was er niet meer bij. Samen boodschappen doen werd ons afgeraden en overal moest je zelf je winkelwagentje ontsmetten. Even een gezellige knuffel mocht zelfs niet meer en onze handen waren kapot van het vele wassen. Het meest schrijnende was toch wel de vereenzaming van de alleenstaande ouderen in de bejaarden en verzorgingshuizen of bij de opa's en oma's die hun kinderen en kleinkinderen nauwelijks nog zagen of van achter het glas moesten toezwaaien. O ja, er was zelfs een

avondklok. Moesten we hier echt aan wennen? Zou het ooit nog anders worden of zou het misschien toch weer worden zoals voor corona? De persconferenties werden al minder en er werd zeker minder naar gekeken dan in het begin. Langzaam maar zeker kwamen er versoepelingen, het vaccineren kwam aardig op gang ondanks dat er nog altijd een heleboel virusontkenners zijn die blijven protesteren tegen welke beslissing of maatregel dan ook. Maar we gingen de goeie kant op en we mochten telkens weer iets meer, al of niet met een vaccinatie bewijs of corona-app op je mobiel. De zogenaamde QR-code.

Ondertussen waren de meeste welwillende onder ons al twee keer gevaccineerd en begon het oude normaal weer aardig op gang te komen. Je zag overal de drukte weer toenemen.

In de winkels zag je het steeds drukker worden. Volle voetbalstadions en de ouderwetse files werden weer een vertrouwd beeld. Het thuiswerken was voor velen gelukkig weer afgelopen. Je zag gewoon dat alles en iedereen weer opbloeide. We mochten en gingen weer op vakantie en stapten weer massaal het vliegtuig in. Maar weg was het virus allerm minst, integendeel zelfs, het laaide in alle hevigheid weer op. De ziekenhuizen liggen op dit moment alweer behoorlijk vol en het zorgpersoneel werkt onder zeer hoge druk en kan het nauwelijks aan. De maatregelen zijn weer aangescherpt, het mondkapje is terug van weggeweest, zo ook de 1,5 meter afstand. We moeten weer meer gaan thuiswerken en we mogen voorlopig niet meer naar het sportveld. Wie weet wat ons allemaal nog te wachten staat. Wordt het G2 of G3 of toch nog eerder dan gepland de booster-prik? Veel goeds belooft het nog niet en dat met de feestdagen voor de deur. Het zal toch niet zo zijn dat we hetzelfde beleven als vorig jaar met een complete lockdown. Maar zover is het gelukkig nog niet en ik kijk dan ook met veel plezier uit naar de komende feestdagen, al zal het niet voor iedereen een feest zijn. Laten we ook eens een keer aan die mensen denken. Diegenen die zelf getroffen zijn door het virus, de miljoenen vluchtelingen wereldwijd, de slachtoffers van huiselijk geweld enz...enz... Dan waardeer je weer hoe goed we het eigenlijk nog hebben. Toch wil ik iedereen hele fijne Kerstdagen wensen, een gezellige jaarwisseling en een voorspoedig nieuwjaar.

Martin van Asten



DRUKKERIJ PENTA

Voor al uw digitale drukwerk,
van ontwerp tot eindproduct

Vicariestraat 10 - 6685AN Haalderen

M: 06 51 51 46 34

info@drukkerijpenta.nl

www.drukkerijpenta.nl

DE NACHTMIS

Begin jaren zestig maakte ik tijdens een doorde-weekse ochtendmis mijn debuut als misdienaar. Erg zenuwachtig was ik niet. De kerkbanken waren grotendeels leeg en ik wist het water en de wijn zonder morsen naar Meneer Pastoor te brengen, die achter het altaar stond. Moeilijker vond ik de Latijnse teksten. Dat is ook niet zo verwonderlijk; van plat Bemmels naar religieus Latijns is ook een forse stap. Het goede debuut was niet voor niets geweest; een paar weken later werd ik als misdienaar 'geselecteerd' voor de nachtmis tijdens de Kerstavond.

Het zou mijn eerste grote optreden als misdienaar worden. Omdat de dienst na middernacht was, moest ik van mijn moeder van tevoren eerst een paar uurtjes naar bed. Wat vond ik het allemaal spannend! Aan de hand van mijn ouders liepen we midden in de nacht naar de kerk. Het was guur, koud en het gebeier van de zware klokken overstelpte de stilte van de nacht.

Bij de kerk aangekomen holde ik meteen naar de pastorie. Binnen waren al meerdere misdienaars aanwezig en met trots hesen we ons in de prachtige togen en superplies, die netjes geselecteerd aan de haakjes hingen. De pastoor gaf nog snel de laatste instructies en klokslag twaalf uur klonk de bel. Een stoet misdienaars, gevolgd door de deken en de twee kapelaans, betrad plechtig de sfeervol versierde kerk. De kerk zat mudvol. Uit volle borst zong het koor 'Nu zijt Welkome' en meester Wierink gaf, druk zwaaiend met zijn armen, de maat aan.

Wij gingen keurig op onze knietjes voor het altaar zitten. We hadden niet al te veel te doen en moesten vooral goed opletten dat niet een van ons knikkebollend van slaap zou omvallen. Het was een prettige onderbreking dat we tijdens de mis de kaarsen op een stukske mochten halen en later ook weer terugbrengen.

Tijdens de communie gingen we aan de zijkant van het altaar op onze krentjes zitten en zo konden we mooi toekijken hoe het Bemmelse kwartjesvolk gedisciplineerd plaatsnam aan de communiebank. In die tijd nog netjes met de handen gevouwen onder het kleed. Daarna mond open en de tong uitsteken om middels een hostie het lichaam van Christus te ontvangen. Wij mochten natuurlijk niet

zwaaien naar de kerkgangers, maar stiekem had ik wel oogcontact met mijn moeder die trots een klein knikje maakte. Na de communie was het snel klaar met de dienst. De pastoor sloot af met de woorden 'Gaat allen heen in vrede!' en het koor zette nog een keer aan met het slotlied 'Komt allen tezamen'.

Toen we na de nachtmis buiten kwamen, wachtte ons een aangename verrassing. Tijdens de dienst had het flink gesneeuwd en de wereld zag er onder de witte deken uit als in een sprookje. De kerkbezoekers hadden geen haast en stonden in groepjes bij elkaar geklit. Met een stevige handdruk en hier een daar een kus op de wang wensden zij elkaar zalig kerstfeest.

Nadat alle wensen waren vergeven, liepen we naar huis. De kou was uit de lucht en banjerend door de vers gevallen sneeuw maakten wij een mooi spoor van onze voetstappen. Thuis aangekomen gingen de lampjes van de kerstboom aan, werd de kachel opgepookt en namen wij plaats aan de mooi gedekte tafel. Er werd een grote braadpan op tafel gezet waarin een verse worst lag te sudderen. Gelukkig wisten wij wel wie bij ons thuis het vlees sneed en pa legde bij ieder een stuk worst op het bord. Op tafel stond ook een mand met witbrood. Met de hand mochten we daar brokjes vanaf trekken en voordat het in de mond ging, stipten we het stuk brood eerst even diep in de jus. Mmmhhh...! Tot slot werd ook nog de kerststol aangesneden, maar daarna was het gedaan met de pret. De tafel werd afgeruimd en ik werd naar bed gestuurd.

Gelegen in een pyjama onder de zware dekens hoorde ik de kerkklokken alweer luiden voor de volgende mis. Nog nagenietend van de avondmis klonk in mijn hoofd zachtjes het 'Komt allen tezamen'. Het was een kerstnacht zoals een kerstnacht hoorde te zijn en ik viel in slaap met de heerlijke en vredige ervaring van een 'Zalig Kerstfeest'. Daarom wens ik ook alle Majje-lezers een 'Zalig Kerstfeest', een gezellige jaarwisseling en een gelukkig, gezond en liefdevol 2022. Laten we er een mooi jaar van maken.

Willy Bongers

EEN MOOI SPOOR
VAN ONZE
VOETSTAPPEN

ONZE NIEUWE WEBSITE WAT VIND JE DAARVAN?

Toen ik eind 2020 de ledenadministratie overnam moest ook het online aanmeldingsformulier op de website worden aangepast. Het viel mij toen op dat de website gedateerd was en eigenlijk niet meer van deze tijd. Na overleg met het bestuur werd besloten dat de website een grondige opfrisbeurt moest krijgen. We hebben toen contact opgenomen met de beheerder (en bouwer) van de website. Al snel gaf hij aan dat hij de (ver)nieuwbouw van de website om gezondheidsredenen niet ging doen en dat hij het beheer van de website ging afstoten. Wij kregen wel een naam van iemand die leuke websites kon bouwen: Willem Bosma. Nadat Willem toegezegd had de website te bouwen was er nog één hobbel: wie gaat het beheer doen? Ik had dat al eerder bij Kidang (de Bemmelse volleybalvereniging) gedaan en het leek me wel wat om dit te gaan doen. Dus dat was ook afgetikt. Er is toen snel geschakeld en we (Ruud Rouwmaat, Tonnie Bruins en ik) hebben toen geïnventariseerd wat er tenminste op de website moest komen. Op basis van die uitgangspunten is Willem toen voortvarend aan de slag gegaan. In deze coronatijd waren er geen fysieke bijeenkomsten en dus is alles via de e-mail, WhatsApp en telefoon besproken. Medio juli zagen wij voor het eerst het ontwerp: een verfrissende website. Na nog enkele maanden buffelen door de ontwerper, de mensen die input moeten aanleveren en de beheerder stond er half oktober een prima werkende website.

In de weken daarna stond de website al online, maar het webadres was alleen bekend bij de bestuursleden. Zo konden we kijken of alles goed werkte en waar nodig aanvullen en bijschaven.

Op het moment dat eind oktober De Majje in de brievenbus werd gestopt en de daaropvolgende uitgifte van de nieuwe ledenpassen was voltooid is het nieuwe webadres al bij de leden bekend geworden.

Op de Algemene Ledenvergadering is de website inmiddels officieel gepresenteerd. Tijdens die bijeenkomst is door het Algemeen Bestuur dank uitgesproken met een bloemetje aan het adres van Willy Lentjes, die de vorige website van onze vereniging heeft gebouwd en jarenlang vakkundig heeft beheerd, én aan het adres van Willem Bosma die voor ons nu zo'n mooie, moderne en verfrissende website heeft gemaakt.

Erik Bruins



Van oud...

Naar nieuw



Even bijpraten

met Ineke Koreman



Verwachting

Voor velen is de winter geen seizoen waar met verlangen naar wordt uitgekeken. Mist, ijzel, sneeuw en kou staan weer voor de deur en houden ons binnen. Nu wordt ons dat ook dit jaar sowieso weer aangeraden door dat nare virus dat maar niet van wijken wil weten! Daarover heeft ieder zo zijn/haar eigen gedachten en is er inmiddels al met heel veel woorden over gesproken en geschreven. Daar waag ik me hier dan ook maar niet aan. Schrijven maakt je ook kwetsbaar; het doet een appèl op je eigen verantwoordelijkheid in relatie tot de ander. Je moet bedacht zijn op zorgvuldig formuleren en dat is best lastig. Woorden nemen een grote plaats in in onze omgang met elkaar. We proberen onze gedachten onder woorden te brengen. We zoeken naar woorden voor onze gevoelens. We hebben woorden nodig om te zeggen wat we van elkaar vinden en om dingen met elkaar door te praten en uit te praten. We praten wat af, met anderen, met onszelf. En de vraag blijft: spreken we het goede woord? Zelf hou ik bijv. niet van het woord



ZOEKEN NAAR
VEILIGHEID
EN WARMTE

Feestmaand voor de Decembermaand, waarin we inmiddels zijn beland. Het woord Verwachting vind ik wat meer van toepassing. Het Sinterklaasfeest; vol verwachting klopt ons hart! Wie zal ik eens gaan verwennen en waar zal ik mee verrast worden? Ook de Advent is begonnen. Advent, wij wachten, verwachten, zien uit naar het Kerstfeest, dat voor eenieder – gelovig of niet – zo zijn eigen sfeer en warmte heeft. Maar hoe geef je dat vorm nu er zoveel rampen en onrecht de wereld treffen. Vluchtelingen, die – ondanks gevaar en ontberingen- blijven proberen in een ander land een veilige plek te vinden, want over de grens is de verwachting, wacht een beter leven. Zoeken we allemaal niet naar veiligheid en warmte? Natuurlijk kunnen wij alle grote problemen niet oplossen, maar het besef dat jouw wiegje op een betere plek op deze aardbol stond, maakt mij wel dankbaar. Van harte wens ik u allen een vredige en op meerdere fronten veilige decembermaand en dat er iemand is die zeggen zal "Ik zie naar jou om".

Gun uzelf een
(h)eerlijke behandeling bij:

schoonheidssalon | medisch pedicure



Huchtstraat 32, Haalderen

☎ 06-4200 2503 | ✉ angela@voetensalonangela.nl

www.voetensalonangela.nl



Janssen
hoorzorg

hoortoestellen gehoorbescherming communicatie

Martijn Janssen, erkend audicien

De Pollenbrink 5 - 6681 JA Bommel
Telefoon 0481-769 037
E-mail janssenhoorzorg@gmail.com

www.janssenhoorzorg.nl



ST. SUPERSTITIUS

Bij geloof kun je denken aan een bijproduct, een bijwerking van de geest, net als gekkigheid, inzichten en hallucinaties of het wiel. Geloof en bijgeloof onderscheiden is ongelooflijk moeilijk, maar een beetje geschiedenis kan ons een hoop bijbrengen. Zal ik de bijsluiters er maar eens bij pakken? Terwijl mij als jongeling destijds de bijbel wordt bijgebracht, sta ik net mijn tanden te poetsen, waardoor ik meer ruis dan verhaal waarneem. Ik heb er niks van opgestoken. Met de catechismusles is het al niet beter gesteld. Tijdens dat uur zit ik in de klas bij het raam en zie ik buiten een hele mooie vlinder, zo'n Atalanta-weet-ik-veel-dag-pauwoogkoolwitje, schitterend, echt een natuurjuweel, maar ik mis daarvoor helaas het begin van het relaas en dan snap je de verbanden en iedereen die erin voorkomt niet meer, laat staan, de clou. Afijn er is zoveel moois op de wereld en alles hoort erbij. Edoch, 'bijbel' -zo zegt Wikimedia- 'is de samenstelling van bij en bel, waarin bij zich onderscheidt als bijzaak van hoofdzaak naast het begrip 'bel', wat op haar beurt uit 'bubbel' stamt.' Ik geloof gewoon in bijgeloof, ook wel superstitie geheten. Dat komt van St. O. Superstitius, Osram de schijnheilige, de man die ooit, mijmerend in de schemering, het kunstlicht uitvond. Licht, zo zei hij, moet je over je laten schijnen, zoals de zon, je moet er niet tegenin kijken, dat verblindt. Deze geloofsgeleerde leefde dik 2 millennia geleden en bood zijn volgers aan, al hun onzekerheden, angsten, rituelen en zondigheden in een boom te hangen om deze vervolgens gepassioneerd om te hakken, en alle dilemma's en ontgoochelingen in groepsverband

te parkeren op zijn kermisterrein, om dan met z'n allen rollend, tollend, draaiend, dollend en deinend op draaiorgeltonen in de cokewalk - een attractie die heden ten dage als de cakewalk nog steeds herrie maakt - geloof en bijgeloof te mengen met alternatieve energie om zo het vrolijke hoofd boven water te houden, zo luidde zijn motto. Superstitius was getrouwd met de Germaanse Aberina, dochter van een kwakzalver die Aber heette. Aber glaube nicht an Gespenster, predikte deze Teutoon, die op zijn eigen gif uitstekend dilirierde. Aberina was recht door zee en daar had haar vader het niet zo op. Iedereen liep in lange lappen, maar zij rijgde het rokkende deel in tweeën om haar eigenheid te beschermen tegen stijwinden. 'Aber-Ina,' riep haar vader wanhopig uit, 'zelfs in Pantalonië lopen ze er niet zo bij.' Aber achtervolgde zijn volgelingen met spookverhalen en af en toe genas hij een zieke Fons, of een spaarzame zorgbehoefte van zijn spaargeld. Ina en Osram echter kregen samen twaalf zonen. Deze gezonde Samaribreeuwse jongens gingen allemaal werken voor een visser in Galilea, die nog wel eens het meer op en neer tripte. Zij genoten van het licht, dat er hemels over het water leek te strijken, vooral als het schemerde. Het geloof was bijzaak en om het hoofd boven water te houden, werden vier van deze mannen, knap bezige bijen, op hoge leeftijd nog schrijver. Wilt u meer weten; hun boeken worden nog steeds goed verkocht. Je kunt ze bij dag- en kunstlicht lezen, er zit geen bijsluiters bij.

Jan Vrijuter



ASSENBURG

Veja Bloemen

Markt 51

6681 AG Bommel

Tel.: 0481-462483

E-mail: info@vejabloemen.nl

**Notaris
VanSchaik**

**Uw notaris
om de hoek**

Notaris Van Schaik • Deken Dr Mulderstraat 8b

6681 AB Bommel • 0481 - 46 12 26

info@notarisvanschaik.nl • www.notarisvanschaik.nl

NOVEMBER : SLACHTMAAND

De varkens, vetgemest in de zomer,
waren in november klaar voor de slacht.
In de boerderij werd dan hard gestookt
om het verse vlees te drogen en te
conserveren voor de wintervoorraad.

November

EINDSCHOT UIT LIEFDE

Woorden strelen wel de tong
maar drijven weg in ijle lucht
Handen schuilen in de mouwen
terwijl de aarde hoorbaar zucht

Natuur wordt almaar zieker
Van streek raakt het klimaat
In ademnood draait de planeet
De méns die dit gebeuren laat

We schuilen achter 'n masker
Houden handen op de oren
Stellen we scherp ons vizier
vóór mens en wereld zijn verloren?

Galmt straks het dood'lijk schot
vermengd met onze jammerklacht?
Voorgoed verkwanseld onze dromen?
Aardbol en mensheid afgeslacht?

Stil! Luister!
Heel zacht - nog in duister -
zwelt almaar luider
't lied over liefde
tussen mensen en aard'

Ons dierbaar nageslacht
voor wrede rampspoed
tóch bewaard

Maria v. Zutphen-Verheijen



COLOFON

Maandag: Bridge
13.30 - 16.30 uur
Toneel (Jong Belegen)
09.30 - 11.30 uur
Yoga
09.30 - 10.30 uur
11.00 - 12.00 uur
13.30 - 14.30 uur
15.00 - 16.00 uur

Dinsdag: Bridge
13.30 - 16.30 uur
Tai Chi
20.15 - 21.15 uur
Yoga
09.30 - 10.30 uur
11.00 - 12.00 uur
13.30 - 14.30 uur
15.30 - 16.30 uur
17.00 - 18.00 uur

Woensdag: Biljarten
13.00 - 17.00 uur
Bingo, 2e en 4e wo.
14.00 - 16.00 uur
Instuif, 1e en 3e wo.
14.00 - 16.00 uur
Tai Chi
09.30 - 10.30 uur

Donderdag: Bewegen op muziek
14.00 - 15.00 uur
Biljarten
13.00 - 17.00 uur
Creatief
13.30 - 15.30 uur
Line Dance
09.30 - 11.30 uur
Seniorenkoor
10.00 - 11.30 uur
Seniorenorkest
09.15 - 11.00 uur

Vrijdag: Biljarten
13.00 - 17.00 uur
Yoga
10.15 - 11.15 uur

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:

Anja Berns
06 -16 71 41 68
José van Rossum
0481 - 46 18 56



Seniorenvereniging KBO Bemmell-Doornenburg
Brouwerslaan 46, 6681 EA Bemmell
redactie@seniorenbd.nl
www.seniorenbd.nl

Voorzitter: Ben Platenkamp
0481 - 35 46 15
voorzitter@seniorenbd.nl

Secretaris: Tonnie Bruins-van Vugt
06 - 55 80 63 33
secretaris@seniorenbd.nl

Vicevoorzitter: Rien van Eldijk
0481 - 46 52 37
vicevoorzitter@seniorenbd.nl

Penningmeester a.i.: Ruud Rouwmaat
0481 - 46 50 55
penningmeester@seniorenbd.nl

Ledenrekening: NL14RABO 010.29.23.302
Cursusrekening: NL77RABO 010.57.09.0948
t.n.v. Stichting Senioren Actief Bemmell

Redactie: Gonny Lamers-Froon
0481 - 46 23 69
Henk Peperkamp
Tonnie Bruins-van Vugt
redactie@seniorenbd.nl

Webredactie: Ruud Rouwmaat
Tonnie Bruins
webredactie@seniorenbd.nl

Webbeheer: Erik Bruins
webbeheer@seniorenbd.nl

Advertenties: Rien van Eldijk
0481 - 46 52 37
vicevoorzitter@seniorenbd.nl

Ledenadministratie: Erik Bruins
06 - 21 80 45 43
ledenadministratie@seniorenbd.nl

Bezorging Majje en 50+ magazine:
Henny Ebben
06 - 13 16 16 68
Johan Jansen

Druk: Drukkerij Penta

BELANGRIJKE CONTACTPERSONEN

Sociaal Domein:

Vacature

Doornenburg:

Herman Vetsuydens

06 - 54 22 88 73

Educatie:

Anja Berns

06 - 16 71 41 68

Ontmoeting:

Marianne Cartwright

0481 - 46 21 24

Ledenservice Lief- en Leedfonds:

Ans vd Burgt

0481 - 46 55 60

Klussenhulpdienst: Meldpunt SWL

T: 088 - 25 52 555

meldpunt@swlingewaard.nl

Vraag & Aanbod:

Ineke Koreman

0481 - 46 19 75

korefrank@planet.nl

Inloopmaaltijden Liduina:

0481 - 47 06 00

Belastingservice leden:

René Haegens

0481 - 46 22 56

Wim van Meerkerk

0481 - 46 30 01

Ger Stokman

06 - 48 83 30 73

Rijbewijskeuringen:

Regelzorg in Elst

088 - 23 23 300

De Weddam in Arnhem

026 - 36 11 741

J. van Remmen in Velp

026 - 36 36 208

G. Gootjes in Nijmegen Oost

024 - 32 36 553

Goedkope Keuringen

085 - 48 83 616

www.goedkopekeuringen.nl

Majje no.01 verschijnt op donderdag 27 januari 2022. Inleveren kopij, foto's en dankbetuigingen t/m **woensdag 12 januari 2022**. E-mail: redactie@seniorenbd.nl of Kinkelenburglaan 30, 6681 BJ Bemmell



Donatuskoor Bemmell

Sfeervolle en hoogstaande muzikale omljsting bij afscheidsceremonies in de regio Arnhem Nijmegen



Informatie te verkrijgen bij:

Annie Oude Ophuis;
Steeff Weijers;

Telefoon: 0481-465598
Telefoon: 06-45638238



Bezoek ons op
Facebook

FYSIOTHERAPIE
FITPUNT

Dorpsstraat 41b • 6681 BL Bemmell • T 0481 - 45 44 25

info@fitpunt.nl • www.fitpunt.nl



Senioren Ondersteuning Lingewaard

Ondersteuning en begeleiding voor senioren

Edwin Mons 06-19088103

www.seniorenondersteuninglingewaard.nl

Het is niet wat wij u kunnen bieden, maar wat u geboden wilt hebben

Autobedrijf Wientjes v.o.f.

- REPARATIE
- APK-KEURING
- SCHADEHERSTEL
- IN- EN VERKOOP
- AUTOMAATBAKspoelen



Reparatie
en onderhoud
alle merken

Kattenleger 9a Bemmell, tel. 0481-356710 email: info@autobedrijfwientjes.nl

landwinkel[®]
de Woerd

Woerdsestraat 4
6684 DL Ressen
0481 - 464027
Dagelijks geopend

Gespecialiseerd in streekproducten



www.dewoerd.nl

Het meest complete
sportcentrum
van Bemmell!



Bij sportcentrum Lingewaard
is het sportief genieten.

Deze unieke combinatie van
inspanning en ontspanning is
echt een aanwinst voor de regio!

- Zwembad
- Fitness > 500m²
- Spinning- en aerobicruimte
- Sauna
- Zonnebank
- Sportcafé



sportcentrum Lingewaard

Van Nispenlaan 2, 6681 CZ Bemmell,
Tel.: (0481) 46 16 87, www.laco.eu

Xsensible[®]
stretchwalker



Buiting
schoenen

BUITING SCHOENEN
DORPSSTRAAT 25
BEMMELL - 0481-461443
BUITINGSCHOENEN

Podopraktijk Bemmell helpt bij uw voet- en houdingsklachten.

- Lage rugklachten
- Hielspoor
- Hallux valgus
- Knieklachten
- Doorgezakte voorvoet

Podopraktijk Bemmell Dorpsstraat 26 6681 BN Bemmell E. rene@podopraktijkbemmell.nl
T. 08 50 64 78 08 W. www.podopraktijkbemmell.nl
lopen met gemak

U bent welkom, ongeacht waar u bent verzekerd

Wij regelen en verzorgen voor u begrafenissen en crematies. U kunt 24 uur per dag bij uw dierbare zijn, zonder eerst een afspraak te moeten maken in het Afscheidshuys Lingewaard. Ook wanneer u de uitvaart niet door ons laat verzorgen.



Constantijn Koen Uitvaartverzorging & Afscheidshuys Lingewaard

Doktor Poellstraat 2 | 6681 BV Bemmell
info@uitvaartverzorging-lingewaard.nl
www.uitvaartverzorging-lingewaard.nl

Dag en nacht bereikbaar: 06 421 160 93

Herberg De Hoeve

@HOME

catering



Van hapjes en salades tot een warm en koud buffet

Hoeve 31, Huissen, 026-3250760
www.herbergdehoeve.nl

Herberg De Hoeve

eten feesten vergaderen



Nieuw!

Private Dining
(infomeer naar de mogelijkheden)

Hoeve 31, Huissen, 026-3250760
www.herbergdehoeve.nl

Nu ook online afspreken



Nathalie van Asten

Kijk op:
www.kapsalonnathalievastan.nl

Thijssen

brilmode | contactlenzen | optometrie



Welkom in de wereld van Thijssen...

Dorpsstraat 50e - Bemmell
Tel. 0481 - 47 04 90
www.oogzorginbemmell.nl